

Affären Ludvigsberg

Innehavare åren 1943-1946: Nils Gröndal — min far

Här är några överblicksbilder från den tiden. Jag arbetade som affärsbiträde under de åren.

Bostad och butik var i samma hus. Försäljningsytan var liten och upptogs till stor del av en disk i vinkel. I ena änden av den var en liten anordning med lucka, invändigt klädd med zinkplåt. Där förvarades falukorven, medvursten, pastejen och rimmat fläsk med mera. När falukorven ”felkade”, fick man torka den ren.

Lokalen värmdes upp med en täljstenskamin. Telefonen delade vi med förre ägaren Henning Falkman- med samma nummer och ledning. Inte speciellt lyckat!

Med paketcykel fick jag trampa ner till Nyströms Specerier vid Rådhusorget och köpa jäst. På hemvägen, ost och smör från mejeriet, numera Fixområdet. Charken kom med den jovialiske Panzar och så hade vi ju järnvägsstationen Skönberga alldeles intill för andra leveranser.

Vi hade en hel del kunder från Bolltorp. Bland annat Baron Funcks nån gång. Oftare Major de Geer och det tog tid när jag ofta fick leverera varorna per cykel. Det var alltid någon gardin uppsättning eller liknande jag fick hjälpa till med, innan jag släpptes hem.

Stallforaren Ragnar Sundell kommer man ihåg. Han hälsade alltid med ”55” när han kom in i affären. Översatt: ”Var hälsad” i gamla psalmboken.

En och annan gång kom nån grupp flickor från Liljestad Vårdhem och hälsade på med någon av vårdpersonalen som tillsyn. Många av de senare var med i Folkdanslaget med Logen Furuklippan som övningslokal. Riksspelman Törnkvist stod för det musikaliska.

Kringvandrade skärslipare var inget ovanligt. Vid ett tillfälle var en av dem obehagligt närgången mot mej ute i magasinet på gården – men jag klarade mej. Ringde och varnade bland annat en familj Axen i Källeby ? i hans färdriktning. De hade två små flickor (men för dem var det nog ingen risk)

Vi tre bröder hade kaniner som ibland rymde. De höll med förkärlek till på Falkmans potatisland och Falkman – stor och pompös – det var en man med röstresurser. Kommunalnämndens ordförande och allting. Inte så många bilar på den här tiden. Desto flera hästar – som försåg mej med ingredienser till gödselvatningen av mina gurkplantor.

En (vill jag minnas) söndag morgon då jag och en kompis var på hemväg från Liljestad upptäckte vi att ladugården i Fullerstad stod i ljusan låga. Hade knappt hunnit somna förrän telefonen larmade om släckningshjälp. Stod sen och sprutade vatten över branden nästan hela dagen. Men vi hann ner till Vikingavallen på kvällen, där det var fest. Freden 1945 skulle firas. Flaggan skulle upp i topp och det bar sig inte bättre än att just vid detta tillfälle, brast flagglinan och flaggan hängde som ett segel i toppen däruppe. Vilka grejor till flagglinor på den tiden!

En ny grej vid den här tiden var kulspeppennan. Bokhandeln i Söderköping lockade med Eversharps vackert vinröda penna. Den var försedd med en guldhuv och guldbeslag och kostade 92 kronor. Massor av pengar på den tiden. Jag köpte en i alla fall. Pennan har jag kvar – guldhuven tyvärr borta.

Snett bakom affären ute på gårdet låg (eller) ligger en skogsholme. Man berättade för oss att detta var platsen för S:t Ragnhilds källa. Originalen.

Ja det här vart ju inte så mycket om själva affärlivet i Skönberga på 40-talet, men det var ganska kul att få nedteckna de här minnesbilderna från ungdomen.

Min pappa nedtecknade sina memoarer i boken ”Nisse på bon” 1958. Den skall finnas på alla bibliotek för de intresserade. Något exemplar har vi givetvis kvar – dock inte till salu.

nedan det cirkulär pappa lät dela ut 1943 vid starten.

Tillkännagivande!

Undertecknad som från och med den 5 april övertagit den av firma H. Falkman i Skönberga idkade handelsrörelsen anhåller vördsamtt att med ett väl sorterat varulager få bliva innesluten i den ärade allmänhetens vänliga åtanke.

Princip: Goda varor, reell behandling, ferm expedition.

Nytt stilfullt lager av kupongfria underkläder samt stor sortering av prisbilliga damstrumpor —obl. lakansväv samt ullgarner m. m. Stor sortering av blomster- och trädgårdsfröer samt lantbruksfröer efter beställning.

Kupongfri skarpsill.

Läskedrycker och svagdricka samt mat- och kaffebröd, småbröd och skorpor.

Fläsk samt korvvaror, på kött mottages tacksamt beställning tillika på tårter och blommor.

Färsk strömming i mån av tillgång.

Allt för bigården anskaffas snabbt.

Alla slag av skodon emottages för reparation.

Uppköper ägg, smör, honung samt gummiskrot.

Rekommenderar min firma till kunders tjänst.

V ö r d s a m t

NILS GRONDAHL

Telefon Söderköping 282 A