

## Gårdfarihandlare och luffare

”Billige Lasse” var bördig från Gusum eller Valdemarsvik, men boende i Söderköping. Han kom inte till fots utan reste med häst och vagn och hund. När han närmade sig kunderna, brukade han tuta i trumpet. Han sålde all slags manufaktur. Martin minns att han fick övernatta i Stocksäter och då låg hunden, om natten, överst på lasset och vaktade Lasse, som skämtsamt kallade sig omväxlande ”dyre Lasse”, ”lumpLasse” och ”trasLasse”. Så småningom startade han affär i Söderköping. Hunden hette Stein. Det var på 20- och 30-talet han gjorde sina affärsresor.

”Strumpor” Andersson var också en seriös handlare från Norrköping. Han beskrivs så här: en liten gubbe med blomkålsöron, klädd i spetsbyxor och långa gröna strumpor med svarta boxkalvkängor. Han sålde korta varor, som han förvarade i boxar fram och bak på sin cykel. Han kom regelbundet ungefär var tredje vecka och tog upp beställningar på tyger. Han ansågs ha bra varor. Matsäck hade han ordentligt inslagen i paket av brunt omslagspapper, fastbunden på stängen på cykeln. Han höll på med sin handel in på 1950-talet.

Ture Karling kom från Björsäterstrakten. Han bar sina varor, tråd och knappnålar i en stor unicabox, på ryggen och gick utåt med fötterna.

Kalle ”Vattner” kom körandes med en vit häst. Han sålde strömming och annan fisk. Han bodde någonstans bortom Västerby. Detta var på 30-talet. Han var dessutom brunnsgravare.

Flera gånger om året kom borst- och korgförsäljare från olika håll.

Gårdeby 1988